



Taniyormusunuz



Şehide Mektup 2005-2006

EGİTİM - BİR - SEN YAYINLARI: 14
Edebiyat Dizisi: 6

Her türlü yayın hakları Eğitim-Bir-Sen'e aittir.

1.Baskı

Mart 2006 - İZMİR

ISBN:975-6153-06-7

Grafik Tasarım
Şahan ÇOKER

Baskıya Hazırlık
R.K. Tanıtım
Tel: 0 232 463 75 40

Baskı Sade
Matbaa

Eğitim Birsen İzmir Şubesi.
1372 Sok. No:15 Nükhet Hanım İş Mrkz. 8/803
Çankaya - İZMİR
Tlf: 0 232 425 75 85 Fax: 445 46 94

Şehide Mektup 2005-2006

Şehide Mektup 2005-2006

EGITIM-BIR-SEN FARKI

Kamu sendikacılığı, kamu çalışanlarının yönetime katılımını sağlayan ve kamu hizmetleriyle ilgili temel kararların alınması süreçlerine çalışanların ortak olmasını mümkün kılan bir örgütlenme biçimi olduğu kadar, eğitilmiş sınıfların entelektüel birikimlerinden hareketle, toplumumuzun bilim, kültür ve sanata dair algı ve beğenisini geliştirmeye yönelik çalışmaların da adresidir. Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen'in sendikacılık vizyonu budur.

Sürdürdüğümüz bilim, kültür ve sanata dair çalışmalarımız, kendi kültür ve medeniyet değerlerimizin yeniden inşa edilmesi ve yeniden üretilmesi suretiyle Dirilişini hedeflemiştir. Esasen fert yahut örgüt olarak yaptığımız, ürettiğimiz her hizmetin "medeniyet perspektifli" olması temel düsturumuzdur. Bu saygın misyon ve aydınlık ufuk sayesinde ki bugün Eğitim-Bir-Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda örgütlü ülkemizin en saygın ve en etkin sendikasıdır.

İzmir şubemizin "Şehitler Günü" münasebetiyle iki yıldır 18 Mart'ta düzenlediği "Şehide Mektup" yarışması, bu bakımdan her türlü takdiri ve övgüyü hak etmektedir. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gaziemir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen tüm tarafları, İzmir Şubemizin ve ilçelerimizin gayretli yöneticilerini şube başkanımız Abdurrahim Şenocak'ın şahsında ayrı ayrı kutluyorum.

"Şehide Mektup" yarışmasına katılan tüm gençlerimizin üstün başarılarının devamını diliyorum.

Ahmet Gündoğdu
Genel Başkan

Aziz Şehitlerimizin Anısına...

Düzenleme Kurulu

Abdurrahim ŞENOCAK

Ali Musa BINA

İsmail ÇAM

Şahan ÇOKER

İlyas DUMAN

Reyhan İ. BAŞYİĞİT

Oğuzhan Ş. YAĞMUR

Bunedenlebutürçalı çalışmalarını önemsiyor, emeği geçen bütün öğretmenve öğrencilerimizikutluyorum.

KamilAYDOĞAN

İlMilliEğitimMüdürü

ŞehideMektup2005-2006

TAKDİM

Herneslinkarşısında yenibirtarihseldurum,yanionesindeğişik, özgüntarihselkonumuvardır.TürkMilleti'ninyüzbinlerceşehid vererek yazdığı 'ÇanakkaleDestanı', elbettebumilletin ruhunda vezihnindesilinmeyecekderinetkiler bırakmıştır. Bueşsizdesta nı yazankahramanşehitlerimizi unutmamak, onlannhatırasını yaşatmakbizlerinvefaborcudur.

Şüphesizbüyükmilletimizinyenidenyücelmesi,etkinvebelirle yicikonumagelmesi;mazisindenakıpgelensaygınlığınısürd ürebilecekkışi,olayveyönte mlertoplumvicdanındacanlı tutulmasınabağlıdır.Özellikle gençkuşağın, öğrencilerin, dün kübüyüklerinindeğerleriüçrunayaşadıklarını, bu değerleriyaş atmak için canlarını ortayakoyduklarını vicdanlarında hissetm eleriönemtaşımaktadır.

Düncephedeçarpıştığımızdüşmanlarımızbizibedenenyoketme kistemişlerdi. Onubaşaramadılaramabugündeğerlerimizi,k ültürümüzüyoketmeçabasındalar.Tabiki,bizimmedeniyetimi z,kültürhayatımızfikirimesnetenyoksundeğildir.Birdönemm edeniyetimizi,kültürümüzü,değerlerimizi vebudeğerlerin h ayatsürdüğü vatantoprağınıkorumaaadınacanımızıortayakoy maktangeridurmamışız. Artık zamandeğişti. Şimdibudeğerl erikorumak,yaşatmakveyüceltmekiçinbilmişşehitlerindeiht i yacımızvar.Kuşkusuzbukutsalgöreviüstlenecekenönemliaktö rleröğrencilerimizolacaktır.

Biz,"ŞehideMektup"faaliyetiyle öğrencilerimizinÇanakk aleDestanı'nı yazanşehitlerimiz hakkındazihinlerinden,ka lemlerindendökülenduygularınıöğrenmeyiarzuladık.Bu mektupları kitaplaştırmaksuretiyledeazizşehitlerimizinh a tırasınamütevazıbirçalışmasunmakistedik.Öncelikle yarışma mızakatlantüm öğrencilerimizetessekküredirim.Ayrıca,Çalış mamızakatkusunan tümkişivekurumyöneticilerine;kitabınbası mınıüstlenen4'GENBilgisayar'aminnettaroldugumuzufadee tme kisterim.

AbdurrahimŞENOCAK

Eğitim-Bir-SenŞubeBaskanı

Eğitim- Bir-SenİzmirŞubesi

MustafaKemalAtatürk,milletimizingeleceğiilegeçmişişöyle ilişkilendiriyor:

"...Sizvatani için,milleti için,namusuiçincanımıortayakoyanb öyleinsanlarıbukadarıtanıyorsunuz?Eğersizonlarıtanımaz sanızgeleceğinizi göremezsiniz."

Tarihiyalnızcaezberleterek,bubilincigeliştiremeyiz.Gelece gimizinteminatolarakgördüğümüzçocuklarımıza, öğrencile rimizebubilincingereğiolanduyarlılıklarındabirdavranışol arakkazandırılması gerekmektedir.

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM
yildirimtahsin@yahoo.com

ÇanakkaleSavaşlarısonuçları itibariyledünyaya Mehmetç iğınazim,iradeve centilmenliğini göstermiştir. Buiradeninortayakonulmasebeb i; vatan, millet, dinvebayraksevgisindenileri gelmektedir. Vatani, milleti, dini ve bayrağınikiyüzellibinvatanevladını şehit verdik.

Bugünbiz edüşenÇanakkaleruhunugençkuşaklarıaianlatabil mektir.Biz,GaziemirBelediyesiolarak,bualanla ilgili yapılac ak çalışmalaradestek vermeyi, azizşehitlerimizekarşibirgö revsayıyoruz. Ayrıca, "ŞehideMektup"yarışmasına iştirak edentüm öğrencilerimizi kutluyorum.

AnnanYÜKSEL

GaziemirBelediyeBaşkanı

*DÜŞÜNKİHAŞR OLANKANKEMİK ETİN
YAPTIGINBU TÛMSEKAMANSIZÇETİN
BIRHARBINSONUNDABÛTÛN MİLLETİN
HÛRRIYETZEVKİNİ TATTIĞİYERDİR*

Aklındüşekarıştığı,düşünbir milletindamarlarında dolaşt ığı vekendiyazgısıyla birliktedünyadakitutsakbirçokmille t indekaderindeğiştiren birulus,birsavaş.Çanakkale1915.

TürkkültüründeÇanakkale'ninayrıbirönemivardır.TürkMill eti,birçoközelliğininyanısıra,destanlaryazanbirulusolarakda dünyatarihindehakettiğiyerialmıştır.Tarihboyuncayazılan destanlarınönemlilerindenbirisidehiçşüphesiz"Çanakkal eDestanı"dır.

ÇanakkaleZaferitarihealtınharflerleyazılmış,TürkMilleti ningönlündeöylederinizler bırakmıştırki,birçokşairveyazar abüyükeskaynağıolmuştur.Türk'ünbuzaferiniengüzelbiçi mdeMehmetAkifdestanlaştırmıştır.MehmetAkifdizelerinde "buşiiirikağıdadökenle,toprağakanınıdökenlerbirleşerek yaz dılar" demiştir.

ÇanakkaleDestanını,savaşınvahşetini anlatırkenbuğurdaş e hitolanlarında yalnız kalmayacaklarını, Hz.PeygamberEfendimizinŞehidolanlarışefkatle bekledi ginimüjdelemektedir.

"EyŞehidoğlu,Şehidistembendenmakber,

Sanaâğûşunu açmışduruyorPeygamber"

ÇanakkaleSavaşları,
TürkMilletininruhdünyasındavezihnindesilinmeyecekizle

rbırakmıştır. Bundan dolayıdır ki Türk Edebiyatında birçok de stana, şiire veromanakonu olmuştur. Yüzbinlerce mekete vladının şehid olduğu, Türk Milletinin onurunu, kahramanlığı nı ve efendiliğini bütünelemegösteren bir varoluşun mücadelesidir.

Metin ATŞAL

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü

**Olümindir medegökler, ölüpüskürtmedeyer
Onemüthiştir, savrulurenkazıbeşer
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır surlara, vadileresağanaksağanak**

İstiklal marş şairimiz Mehmet Akif Ersoy, cep hede yaşananlarla böyle ansıtmış dizelerinde.

Çünkü hayal sınırlarınız zorlayan, bir metre kareye 6000 merminin düştüğü bir savaştan bahsediyordu, Bedrin aslanlarının ancak bu kadar şanlı olduğunu bir savaştan, ÇANAKKALE zaferinden..

Çanakkale savaşı...

Bir kadehi, bir tarihideğiştiren, dünyayı insanlığı haykıran, vatansevgisinin ölümüne olması gerektiğini kanıtlayan savaşı...

Türk vladının vüdüğü tarih... De

stanın takendisi...

Çanakkale Savaşı bir mazidir, bir başlangıçtır, bir sonudur, bir ümit tir, bir kıvılcımdır, bir gururdur yüreğimizde, aklımızda ve bedenimizde. Üç beş satırla açıklanamaz...

Çanakkale savaşı cesaretin, onurun, vatanın ve en önemlisi insanlığıntakendisi dir.

İşte bu duygu ve heyecanla **Eğitim-Bir-Sen İzmir Şubesi** olarak Çanakkale destanını, 91. yılında hep birlikte bir kez daha hatırlayalım ve gençlerimizde ehatırlatalımistedik ve bu amaçla "**ŞEHİDE MEKTUP**" yarışmasını düzenledik.

Öncelikle, yarışma katılımlarını öğrencilerimize, destek olan öğretmenlerimize ve jüri üyeliği yapan akademisyen, şair, yazar ve edebiyatçılarımızı vedereceye giren öğrencilerimize yaptıkları katkıları destek olarak sponsorlarımızı sendikamız adına teşekkür ediyorum.

Niçin Çanakkale'yi, Şehitlerimizi konuların bir yarışma vadedemektup yarışması düzenledik, bir şiiri ya da kompozisyon yarışması düzenlemedik?

Bu sorulara Şu cevaplar verilebilir:

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM
yildirimtahsin@yahoo.com

İlkolarak Çanakkale müdafaasının yapıldığının vekazanıldığını farkındayız. Ama görev yalnız askerler vekumandanların için bitmiştir. Bizim için ise bitmemiş hattabaşlamamıştır bile. Hepimiz bilmeliyiz ki orada kanlarını akıtanlar, hep bu vatan için şehit olmuşlardır. Onların kan borcunu ödemek lazımdır. Sağ kalan bizler bu borcu ancak, akankanların değerini unutmayıp mevcut görevlerimizi haklılarına getirerek ödeyebiliriz.

İşte bunedenle "**Çanakkale Zaferi**" ni konu aldık. Peki,

neden "mektup" ?

Küreselleşmeden, teknolojik ilerlemeden nasibini alan ülkemizde geçmiş ve tarih bilincinin yitirilmesine paralel olarak, yazı dilinin, yazışma dilinin kısırlaştığını v ehattaüzülerek ifade ediyorum gitide yok olduğunu ve yerini dar anlamlı kısa mesajlara, elektronik postalar bıraktığını görüyoruz.

Bu ülkede eğitim gören ve öğrencilere eğitim veren bizler buyarışma ile tarih ve vefa bilinci ile beraber yazı dilimize dedik kat çekmek istedik ve duygu ve düşüncelerin aktarılmasında edebiyatımızda önemli bir yeri olan Mektup yarışmasını düzenledik.

Yapmış olduğumuz bu yarışma bir önceki yıl 700 küsur, bu yıl ise okullarımızda yapılan ön elemelerden sonra 1000'in üzerinde öğrencimizin mektupları katılmış olmalarında, bu alanda Türkiye de bir ilki gerçekleştirmiş olan bizleri ayrıca sevindirmiş ve yarışmada ilk 10' giren öğrencilerimizin mektuplarını böyle bir kitapta derleyerek sizlerle paylaşma arzumuzu güçlendirmiştir.

Sonolarak

**Nedensendikal bir faaliyet konusu olarak
"Şehide Mektup" yarışması?**

Eğitimciler Birliği Sendikası olarak, bizi biz yapan ve diğersendikalardan ayırtan bir özelliğimizin v e hayata bakış açımızın bu sorunun cevabında yer aldığını düşünüyorum. Biz öğretmenlerin ve sendikaların sadece maaş ve özlük hakları için bir araya gelen, protesto yürüyüşleri yapan, her

şey e her zaman muhalefeden bir kesim olduğunu düşünmüyor uz. Elbette ki hakkımızı arayacağız gerektiği yerde yumruğumu zuma sava vuracağız, gelişimsürecinde ki bu dönemde özlük haklarımızı hadaiyleştirilmesi için çabalar edeceğiz. Ama bunu nyanında eğitimle de ilgileneceğiz, eğitim ve öğretime yönelik projelerde imza atacağız. Unutmayacağız ki, sosyolojik bir gerçek olarak, çöküşün asıl h e r alanda aynı hızla gerçekleşiyorsa, kalkınmada aynı şekilde her alanda aynı hızla ilerleyerek meydana gel ir. Yani sadece hak arayarak değil sorumluluklarımızı da yerine getirerek ilerleyebilir ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilir iz.

İşte bu düşüncelerimizin bir ürünü olan "**ŞEHİDE MEKTUP**" yarışmasında ilk ona giren mektuplar...
Oğuzhan Ş. YAĞMUR

Şube Eğitim Sekreteri

ProjeSorumlusu

*Şehide Mektup 2005-2006***EY YÜCE MEHMETÇİK DUY SESİMİ****2005 İzmir Birincisi**

Ey vatan savunucusu! Ey vatan için canını feda eden yüce ruh! Ey Ege'nin Yiğit'i, Çanakkale'nin Ahmet'i, Maraş'ın Okkeş'i, Ey erlerin eri... Sana sesleniyorum duy artık sesimi...

Havayı yırtan mermi sesleri ve gök gürültüsü gibi toplar arasında ölen asker! Vatan için ölen fedakar şehit! Gözünü yaşlı anne baba; telli duvaklı gelin; babasını tanımayan bebek... Geride kim bilir neler bıraktın? Vatan için, bağımsızlık için, gözünü kör edip cepheye gittin öleceğini bile bile. Düşman ordularına yüreğini miğfer, aklını silah, bedenini cephe aldın. Aç, susuz yürekte aşk acısı, aile SIZISI, özlem, savaştın. Canla başla mücadele verdin. Ölmüşsün ama sadece beden; aslında hala yaşıyorsun gönüllerde ve cennette.

Bir çocuk ağlıyor ileride. Belli ki uzakta, derinden geliyor sesi. Babası yok onun şehit olmuş,. Ağlıyor, gecenin karanlığına karşıyor gözyaşları. Ağlıyor ama gururuna da yediremiyor.

Uzülme miniğim! Ağlama! Baban vatan uğruna, senin için can verdi. Bundan büyük şeref mi var?"diyor anası; diyor ama onunda yüreği kan ağlıyor.

İleride bir tabut kalkıyor. Üzerinde "Şanlı al bayrak "gidiyor; anası ağlıyor, babası ağlıyor, tüm dünya ağlıyor. Üzülme Şehidim! Vatan borcu...

Bebekler büyüdü. Sayende daha iyi biliyorlar bu vatanın kıymetini. Sevdalı yürekler kalbine gömdü seni. Analar babalar, taş bastı yüreğine. Şehitliğine övündüler.

Sayende özgürüz, sayende bağımsızız, sayende hayattayız. Sayende "Bağımsız Türk Cumhuriyeti" ünvanını taşıyoruz. Bunlar hep senin sayende. Öyle yüce öyle sulanmış. Tarihten adın hiç silinmemiş. "Çanakkale Geçilmez" deyip feda etmişsin canını. Duyuyorsun değil mi? Seninle gurur duyuyoruz.

Sen diyorum; ama sen tek değilsin. Milyonlarsın; gene, yaşlı, sarışın, esmer, Adanalı, Urfalı, İzmirli... Binlerce asker... Kiminiz Çanakkale'de, kiminiz Sarıkamış'ta, kiminiz yaban ellerde; Kıbrıs'ta, Irak'ta, Galicya'da...Şehitsiniz siz! Gittiniz bu diyarlardan; ama tabutlarınıza al bayrak kondu, adınız şehit oldu. Vatan için canını verendiniz siz. İsmimizi bile bilmiyordunuz; ama Türk olmanız yetti bizim için ölmenize. Allah katında en büyük ödüle layiksizsiniz. Cennetliksiniz. Doğru düğün mezarınız yok! Mezar tasında adınız yok! Ama siz bizimsiniz! Bizim için oldünüz, bizim için acı çektiniz. Gözünüz arkada kalsın. Vatan için her zaman varız. Ata'nın yolunda yanındayız.

Duy artık beni! Canlansın bedenini! Sana diyorum ey yüce insan. En güzel ölümü tatmışsın. Gerek terörle, gerek işgalci kuvvetlerle mücadele vermişsin. Türklerin özelliğidir; bağımsızlıktan kopamayız. Bunun için savaşmışsın sen. Ne mutlu sana, tüm insanlardan yücesin. Ne mutlu sana, sen en iyisin. Sen bizden birisin. İçimizden bir parçasın. Ölüm bir son değildir biliyorum. Yaptığından hiç pişman değilsin. Çünkü sen en yüce Türksün. Herkesin örnek alması gereken en büyüksün.

Sana sesleniyorum. Duy artık sesimi. Sen ölmeye değil sonsuza dek yaşamaya layiksin. Ve yaşamaya da devam edeceksin.

Gözün arkada kalsın YÜCE MEHMETÇİK...

*Gizem ÇELEBİ
Güzelyah İ.O.O.
8. Sınıf Öğrencisi*

Şehide Mektup Yarışması 2005-2006

Şehide Mektup 2005-2006

2005 İzmir Birincisi

" Bu mektup; günü ve ayı bilinmemekle birlikte, 1915 yılında, Çanakkale Arıburnu cephesinde yapılan büyük taarruzda, düşman siperlerinin önünde, derin yaralar alan, üç, gün sonra Avustralya saldırı kuvvetleri tarafından yapılacak baskını, arkadaşlarına haber verebilmek için, çok kan kaybetmesine rağmen üç gün üç gece boyunca sürünerek Türk siperlerine ulaşmış, baskını silah arkadaşlarına bildirdikten sonra, Kanlısirt tepesinde, ruhunu teslim eden Kahraman Türk askeri kırk yedinci alay kumandanı Tefvik bey'in boru neferi, Antalya'nın Kağnıcılar köyünden Sarı İbrahim oğlu Mehmet'e yazılmıştır."

Kahraman Şehidim Mehmet Amca,

Doksan yıllık selam üzerinize olsun! Arıburnu cephesi ile Kanlısirt tepesini kağıt, kanınızı mürekkep, bedeninizi kalem gibi kullanarak, toprağa kanınız ile yazdığınız mektubunuzu doksan yıl sonra okuyunca; size yıllanmış selamı ve yıllardır beklediğiniz cevabı yazıyorum. Bu mektup günümüzün yozlaşan halkına sistemin ve diğer yandan, çalışın, bilen, araştıran Türk milletinin umudunun ve geleceğinin resmidir. Siperde düşman beklerken bugün yaşlısıyla genciyle ne hallere düşeceğimizi bilseydiniz; yine de bizim için bir kurşun daha sıkar mıydınız? Aziz vatan toprakları üzerinde yıllar sonra insanların üç-beş kuruş para için; birbirlerini öldüreceklerini, kültürlerinden, dinlerinden vazgeçeceklerini, hırsızlık ile geçineceklerini, bilimden uzaklaşıp, Şan şöhret için namusları bir kenara iteceklerini bilseydiniz yine de siperde düşman bekler miydiniz? Sizin o gün bedeninizden dökülen kanlarınız, gözümüzden dökülen gözyaşlarımızdır.

Askerlere rütbeleri ile hitap edilirmiş, o yüzden ben de size öyle seslenmek istiyorum:

47. Alay Kumandanı Tefvik beyin boru neferi Antalya'nın Kağnıcılar köyünden Sarı İbrahim oğlu Mehmet Amca!

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM

İzmir Eğitimciler Birliği Sendikası

Her ne kadar insanlar artık tanınmaz hale gelmişlerse de bu ülkede; genç, yaşlı, canlı, eğitilmiş, geçmişini tanıyan, Türk'e

<http://izmir.egitimciler.org.tr>

yildirimtahsin@yahoo.com

Şehide Mektup Yarışması 2005-2006

Şehide Mektup 2005-2006

yakışır biçimde yaşayan, araştıran öğrenen insanlarda var. Her elma kasası içinde birkaç kurtlu oluyor. Yapmamız gereken elmayı atmamak değil, içindeki kurdu çıkarmaktır. Biliyoruz ki zaman ağlamayı, zaman artık üzülmeyi gerektirmiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen, umudumuzu koruyor iyi dilek ve niyetlerimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Bizler ki ulusuna, vatanına sahip çıkan, egemenliğini savunan gençler olarak yetişiyoruz. Yetiştiriliyoruz. Korkmayın! Bu vatan 1900'lü yıllarda tüfeklerle süngülerle iman ve ümitlerinizle düşmandan kurtuldu, bugün 2000'li yıllarda kalemlerle, beyinlerle, inanç ve umutlarımızla en ileri medeniyetler seviyesinin de üstüne yükseliyor. Şanlı Türk Milleti ile de şerefiyle sayenizde göğsünde taşıdığı gururla yaşıyor, yaşamaya devam edecektir.

Şanlı Mehmet Amca!

O gün size dış bileyen düşmanın bugün bize muhtaç olduğunu, Türk'ün vatanının dünyanın en önemli noktalarından biri haline geldiğini bilin, üzülmeyin!

Kahraman Şehidin Toprağı, hala kahraman şehidin ve torununun toprağıdır. Hep onun kalacaktır. Endişe etmeyin! Kelimeler kafi gelmiyor size şükranımızı arz etmeye.

Tarihe sığmayan şehidim!

Öyle bir aşk ateşi yakmışsın ki yüreğinden, alevinden düşman yaklaşmamış. Kalbin tuğla olmuş sanki harç etmişsin. Öyle bir sınır inşa etmişsin ki gönlünde haşmetini gören sana dokunamamış. Yedi kat göklerin Büyük Şehidi! Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir müdafaadır ki cihanda emsali görülmemiş. Acına, sancına dayanmıyor yürekler, göz pınarlarımız kuruyor adını andıkça diller, ne desem boş, az bile sana hizmet etse melekler, sana hayran olmuş Mehmet Akifler. Biliyoruz ki "Şehitler Ölmez."

Bu sebeple önce size kutsal Şehidim Mehmet Amca'ma Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, Ege'den, Marmara'dan, Akdeniz'den, Güneydoğu'dan, bütün Anadolu'nun öğrencilerinden sevgi, saygı, hasret dolu selam yolluyorum. Ne olur kabul edin. Sonra 47. Alay

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM

İzmir Eğitimciler Birliği Sendikası

Kumandanı Tevfik Bey'e, 6. bölükten mülazım evvel Ulvi Bey'e, 2. fırkanın erkan-ı harbi Yüzbaşı Kemal Bey'e isim isim saysam denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem yine de şanını yazamayacağım şehitlere bizden sonsuz selam edin.

Deyin ki: "Bizim onlara bıraktığımız vatana sahip çıkıyorlar. Şehitlere hala arkalarından döktüğümüz gözyaşlarımızdan bahsedin, onlar için duaları anlatın. Ne olur bizi kıyamette ateslerde unutmayın! Onlar için hazırlanmış, köşklerde yaşayan, sonsuz ve benzersiz gezinen, şehit tahtında oturan Kahraman Türk Askerine Selam Olsun!

Şeyma TUNA
Bergama Anadolu İ.H.L.
10. Sınıf Öğrencisi

İLKOGRETİM (2006)

Şehide Mektup 2005-2006

VATAN UĞRUNA BATAN GÜNEŞ

2006 İzmir Birincisi

Yüce Rabb'in gül cemaliyle ödüllendirilmiş şanlı şehidim;
Selam sana!

Askere ilk gittiğin günü hatırlıyor musun? Annen ve babanla vedalaşmanı. Babanın sana "Ya şehit ol ya da gazi " sözlerini. Anneni gözü yaşlı arkada bırakıp yüreğine bir ateş koyup gittiğin günü annen biliyordu sanki seni bir daha göremeyeceğini, rüyalarda hasret gidereceğini.

Zaman cephelere savrulduğumuz zamanlar... Ve her evden senin gibi bir yiğit... Her evden bu kaçınıcı yiğit? Ama yinede "Git, minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa git" diye ugurlar seni anan ağlayarak. Kınalayıp gönderir seni cepheye içi burkularak. Senin gibi nice yigitler körpe yavrusunu koklar, saçından bir tutam keser, mendile sarar, hatıra kalsın diyerek. Sen hayallerle düşmana karşı gelirken apansız bir kurşun gelecek ve yaşamını, vatanın için çabalarını orada noktalayacaktı.

Yurdumun dört tarafından senin gibi namzetler dökülür savaş alanına. Artık geride ev, bark, (çoluk çocuk, ne ana ne de yar... Hepsi hayal olur zihinlerde. Tek amaç, kanlarını oluk oluk akıtarak ya şehit olmak ya da gazi. Ezdirmemek bayrağı, vermemek egemenliği.

Senin yazdığın dünyayı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanı. Düğüne gider gibi, gül bahçesine

İzmir Eğitimciler Birliği Sendikası

girer gibi, atıldın savaş meydanına. Sen siperden sipere koşarken hayalinde ananın hayali kulağında, Yüce Rabb'in kutlu sözleri yankılanıyordu. Mahşer gibiydi ortalık. Canını dişine takmış, milletinin ve neslinin kaderini çiziyordun. Sen onlara bağımsızlık armağan ediyordun. Pırıl pırıl bir vatan bırakıyordun.

" Değil mi cephemizin sinesinde iman bir:
Sevinme bir, aci bir, gaye aynı, vicdan bir
Değil mi sinede birdir vuran yürek... Yılmaz!
Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz "

Dizelerini prensip edinmişsin kendine. Yılmaz, sarsılmaz ve tek yürek olduğunuzun işareti veriliyor bu mısralarda. Dünya yok olsa bile sayende ve nice şehit ve gazilerimizin sayesinde benliğimizin yok olmayacağı, milletimizin yenilgiye ugramayacağı ve imammızın bizi yalnız bırakmayacağı müjdeleri veriliyor bizlere. Korkun yok ve ölmekten dönmek kavramı da yok kitabında. Korku kelimesini sığdıramadın lügatına ve şu dizelerdeki sonuç kurtarıcı oldu büyük sınavında.

"Nerede biraz evvelki ateş saçan gemiler?
Durun ey görüşmeden kalkıp kaçan gemiler"

Sen kahraman ecdadının kanını taşıyor ve bunu gözünü kırpmadan savaşarak ıspatlıyordun. Sen bağımsızlığı namus kabul ettin ve namusunu canını ücret sayarak muhafaza ediyordun. Ezdirmedin bayrağını düşman ayakları altında.

"Asımın nesli... Diyordum ya... Nesilmiş gerçek
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek"

Dizeleri türkü oldu ağzına. şehidim! Bende seninle aynı kaderi paylaşan, şehitlikle mükafatlandırılan bir insanın torunuyum. Cephe arkadaşı anlatmış onu. Ne zorluklar çekmiş, yavrusunu ömründe birkaç ay görmüş ve sonunda acımasız düşman kurşunlarına hedef olmuş. Gelecek kuşağı düşünerek başladığı davası böylece yarım kalmış.

Yurdum ağlıyor, memleketim ağlıyor, ben ağlıyorum nice yiğitlerimin gidişine... Ağlıyorum günümüz neslinin haline. Ağlıyoruz hep beraber sizin gibi yiğitleri kaybettiğimize...

Şehide Mektup Yarışması 2005-2006

Kardeşim! Savaşlardaki kan rengi hatıralan okşayıp sevinç yaşları dökerken şehitler, sen de onlarla beraber yağmur ol. Filizlen bu neslin üzerine. Koca Seyit 'in gücü ol. Yahya çavuşun yüreği, kınalı Murat'ın teslimiyeti ol. Yürü onlara doğru. Onlarla kucaklaş. Şahlansın her biri. Kaçma korkak düşmanların gibi. Yayılın kıtalara.

Şimdi bir kez daha dökülüyor gozümde yaşlar. Feryatlarım duyulmadı daha önce. Amacı benim için yaşamak ve bende ölmek. Onlarla arama dağların girmesine ağlıyorum. Bir kez daha ağla memleketim! Ama kederden değil. Senin

İzmir Eğitimciler Birliği Sendikası

Şehide Mektup 2005-2006

uğruna batan güneşlere ağla. Feryadın tutuşturursun cihanı. O Şehitlerin bulunmazlığına ağla.

Merhum **Mehmet Akif** Ersoy 'un duygularını yansıtan su dörtlüğüyle mektubumu noktalıyorum. Pek çok kişiye ders verecek olan bu dörtlüğün zihinlere kazınması dileğiyle

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa dümüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alını değer"

Emine GÜNGÖR

Halilbeyli 1.0 Kemalpaşa/İzmir

6. Sınıf Öğrencisi

Şehide Mektup Yarışması 2005-2006

ORTAÖĞRETİM (2006)

BU MEKTUP, GÖZYAŞIYLA YAZILMIŞTIR...

2006 İzmir Birincisi

Kalbimin üveykine...

Bir damla kan düştü bağrıma... Bir damla yaş, bir damla aşk... Sardım, sarmaladım koynuma; o taze sıcaklığı gecenin ayazında. Kanıyordu göğsündeki yara... Ansızın bir nota belirdi dudaklarında. Bir türkün tutturdun, çevirdin bakıllarını yıldızlara, Ay'a... Sonra emanet ettin, son türkünü hafifçe esen rüzgara. Hüznün bestesi miydi bu, yoksa bambaşka bir sevincin mi? Ayrılığa mı yakılmıştı türkün, vuslata mı? Çınlıyordu hasretin deli eden sesi semalarda. Son selamını gönderdi rüzgar sevdiceğine...

Gokyyizii ağlıyordu; sen, düşerken, vurulurken... Kurumuş dudaklarıma kavuşmak istiyordu damlalar, yeryüzüne inerken. Güneş, seni bir kez daha görmek için çrpiniyor; Ay, buna izin vermiyordu. İnleyen göğsün, son soluklarınla yoruluyordu. Ver elini "uçmak bahçelerine", diyordu inceden bir ses. Özlenmiştin. Özleyenler seni bekliyordu. Şimdi uğrunda savaştığın toprak seni aldı, diyorlar. Ağtılarla değil kahramanlık türküleriyle anıyorlar. Sensizlik ummanına dökülüyor yaşlar. Seni oldü sanıyorlar ey yigit! Kollarımda uyuduğunu bilmiyorlar.

Bir bebeğinkine, bir meleğinkine benzer beyaz bir masumiyetle kavuştun bana. En güzel kokumla karşıladım seni, akasyaların ve yağmurun altında. Sonsuz uykuya dalarken örtü diye üzerine çektin beni.

Hani sevdiğine kavuşmaya Şeb-i arus denir ya bu coğrafyada... Hani ölüm asude bahar ülkesine açılır ya şiir tadında... Hani, doğarken ölüme nişanlıydık ya bu topraklar için... Hani sevdiceğinden önce vatana vurgun olur ya tertemiz kalplerimiz... Bir üveyk misali ruhun kanatlanırken güzel ülkenin baş şehrine, ben geride bıraktığı sararım sımsıkı. Ben anayım, ben vatanım, ben anavatanım. Başarım sevdiğimi göğsüme. Analar sarar evlatlarını ancak böyle. Benimki de o kabilden...

İzmir Eğitimciler Birliği Sendikası

Güzel insanlar iyi atlara binip giderlermiş... Ama sen giderken ipek bir mendile sarıp bıraktın kalbini, bağrımın tam ortasına. Senin, vatan için atan kalbin durmadı, hala atıyor ilk günkü gibi. Bu yüzdendir ki vatamn ayakta ilelebed kalacak dimdik. Söyle Şimdi! Gönüller mi senin esirin, sen mi gönüllerde zincirlisin. Diyorum ki ve biliyorum ki, sen dillerde destan, sen bu milletin kalbindesin.

**BU MEKTUP, GÖZYAŞIYLA KAPATILMIŞ,
ÜSTÜNE "ŞEHİT" MÜHRÜ BASILMIŞTIR...**

Sevde Ayça ÇAKIRER

Özel Yamanlar Lisesi

10. Sınıf Öğrencisi

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM

<http://izmir.egitimbersen.org.tr>

yildirimtahsin@yahoo.com



O, binlercesi gibi

Çanakkale'de

Bizim için savaştı.

Ebediyen orada kalacak...

“...Bu mektup, günü ve ayı bilinmemekle birlikte 1915 yılında Çanakkale Arıburnu cephesinde yapılan taarruzda düşman siperlerinin önünde derin yaralar alan, yapılacak baskını arkadaşlarına haber vermek için, çok kan kaybetmesine rağmen üç gün üç gece sürünerek, Türk siperlerine ulaşyp, baskını silah arkadaşlarına bildirdikten sonra Kanlısirt tepesinde ruhunu teslim eden, kahraman Türk askeri, 47. Alay Kumandanı Teyfik Bey'in boru neferi, Antalya'nın Kağnıcılar köyünden Sarı İbrahimoğlu Mehmet'e yazılmıştır...”



ISBN: 975-6153-06-7

Şehide Mektup Yarışması 2005-2006

İzmir Eğitimciler Birliđi Sendikası

Hazırlayan: Tahsin YILDIRIM
yildirimtahsin@yahoo.com

<http://izmir.egitimbirsen.org.tr>

Eđitim Bir-Sen İzmir Şubesi